



# NS Nyhetsbulletin

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)

#1125

06.10.2024 (135)

# Adolf Hitler: Älskade Führer

Del 2

## Julberättelsen

Det kan vara svårt för oss att förstå hur älskad Adolf Hitler hade blivit av sitt folk, även under de första dagarna av hans kamp för deras räknig. En avslöjande indikation på den verkliga tillgivenhet som omgav honom från början har bevarats av partiets officiella biograf, Heinrich Hoffmann, som erinrade sig en insiktsfull händelse som ägde rum i München, strax före jul 1923. Bara lite mer än en månad tidigare hade sexton kamrater skjutits till döds på Odeon Plaza. Rörelsen hade kollapsat i och med kuppörsöket den 9 november, dess medlemmar var döda, gömda eller, som Führern, fångslade. Efter att hoppets gnista tänts och nu släckts i blod sjönk efterkrigstidens Tyskland åter ner i en grå förtvivlan av socialt kaos, ekonomisk ruin och kulturell förruttnelse. Detta var alltså bakgrunden till den scen som Hoffmann berättade om i den dystra decembermånaden för sextioåtta år sedan...

"Konstnärerna i Hitlerrörelsen planerade att fira jul på Blüte Cafe på Bliltestrasse med en *tableau vivant* med titeln *Adolf Hitler i fångelse*.

"Jag fick i uppdrag att hitta en lämplig dubbelgångare till Hitler. Som av en händelse stötte jag på en man som var mycket lik honom. Jag frågade honom om han ville delta i denna *tableau vivant*, och han gick med på att göra det.

"Den stora salen på Blüte Cafe var fylld av människor. En vördnadsfull tystnad infann sig när ridån gick upp och en fängelsecell blev synlig på den halvmörka scenen. Bakom det lilla gallerförsedda fönstret kunde man se snöflingor falla. Vid ett litet bord, med ryggen mot publiken, satt en man. En osynlig manskör sjöng, *Stille Nacht, heilige Nacht*.

"När den sista tonen klingade ut kom en liten ängel in i cellen med en upplyst julgran som försiktigt placerades på den ensamme mannens bord.

"Långsamt vände sig 'Hitler' om tills han stod ansikte mot ansikte med publiken. Många trodde att det verkligen var Hitler själv, och ett halvt snyftande gick genom salen.

"Lamporna tändes och runt omkring mig såg jag män och kvinnor med fuktiga ögon och näsdukar som hastigt försvann."

**Källa: *Hitler var min vän* av Heinrich Hoffmann, Burke Co, London**

## **20 april**

**av Lieselotte**

Idag firar nationalsocialister över hela världen födelsedagen för sin Führer, Adolf Hitler.

Vi hedrar den Führer som inför 1918 års förräderi skapade en ny världsåskådning och en rörelse som omfattades av miljontals människor. Vi hedrar 176 Führern som drog upp Tyskland ur träsket av "internationellt broderskap" och återgav det tyska folket dess folkliga medvetande. Vi hedrar Führern som under den klarröda hakkorsflaggan ledde Europas ariska folk mot de internationella judiska parasiterna, och som slutligen föll offer för en sammansvärjning av judar, kapitalister och kommunister.

Adolf Hitler, det nationalsocialistiska Tysklands Führer och den ariska världens Führer, är död. Han föll i kampen mot världsjudendomen. Han varken gav upp eller kapitulerade. Han gick in i Valhall som det tyska folkets Führer.

Rikskansliet sprängdes i luften, Berghof ödelades, Nürnbergpartiets dagområde revs, gator fick nya namn, partikontor konfiskerades, flaggor, uniformer och böcker brändes. Ingenting lämnades ogjort i försöket att utplåna varje påminnelse om Adolf Hitler och om Tredje rikets storhet och ära.

Efter att ha förstört allt som hade gjort det tyska folket stort trodde marionettregimen att de för alltid kunde förslava det.

Men om dessa parasiter trodde att förstörelsen av dess materiella manifestationer och symboler och mordet på dess ledare för alltid skulle kunna döda rörelsen, då säger vi dem detta: Det tyska folket skulle hellre gå under än att - utan kamp - för evigt förslavas av en underlägsen ras som kom till makten genom spekulation, krigsagitation och folkmord!

NSDAP har inte kapitulerat i sin kamp mot världsjudendomen. Och det kommer inte att kapitulera. Det som hände den 8 maj 1945 tvingades på den militära ledningen av fienden, som hade kunnat ockupera Tyskland tack vare förrädare och ynkryggar i våra egna led. Vad som än förhandlades fram den 8 maj 1945 intresserar oss inte. Inte heller internationell rätt, som bara finns på papper eller, i bästa fall, är skriven för att gynna segraren. I stället måste vi befria vårt land, vi måste rensa det från utländskt inflytande och vi måste skydda det mot rasligt förfall. Vi måste eliminera det judiska inflytandet. Och slutligen har vi den hedervärda uppgiften att ställa den ras - som två gånger störtade världen i krig - till svars för sina brott. Miljoner och tiotals miljoner män, kvinnor och barn föll offer för den kulturlösa rasens hämndlystnad, girighet och planer på världsherravälde... två gånger inom 25 år!

Denna kriminella ras skulle inte tveka att starta ett tredje världskrig och orsaka ofantligt mänskligt lidande om dess planer på världsherravälde hotas. Därför säger vi helt öppet: Det är vårt mål att förhindra en sådan katastrof med alla nödvändiga medel.

Angående den "slutgiltiga lösningen" av den judiska frågan i Tredje riket: Jag behöver bara observera massan av spekulanter, svindlare och figurer i den undre världen för att veta att det aldrig hände. Pilgrimsfärden för judar som får "skadestånd" och de judiska kolonierna i USA, Europa och Sydamerika är levande

bevis på den icke-existerande "slutgiltiga lösningen". Vi behöver inte slösa tid på att tala om det.

Det finns vittnen mot "gasningen", men inga bevis för den. Till och med rapporter från Internationella Röda Korset beskriver den mänskliga behandlingen av judarna. Men att tro att vi kommer att göra ett sådant misstag igen skulle vara att verkligen betrakta oss nationalsocialister som oförbätterliga.

Våra motståndare kommer att översvämma världen - som de gjorde för ett halvt sekel sedan - med fraser om mänsklighet och sådant dravel. Men jag frågar dessa motståndare: Var fanns er medmänsklighet när ni jämnade europeiska städer med marken? Var fanns er medmänsklighet när miljontals av våra landsmän slaktades av de asiatiska horderna? Var fanns er medmänsklighet när våra kvinnor och barn dog under de allierades brandbomber, när hundratusentals partikamrater fördes bort, förlamades av misshandel eller mördades? Var allt detta uttryck för er medmänsklighet?

Otaliga européer drabbades av samma öde eftersom de, som patrioter och medvetna européer, deltog i kampen mot den judisk-bolsjevikiska fienden. Trehundratusen italienare och etthundrafemtiotusen fransmän mördades av judiska mobbar. Många bär fortfarande ären av sin misshandel.

Vi är spända på att se hur dessa internationella apostlar för "världens broderskap" försöker försvara sig mot anklagelserna om sina kolossala brott när de äntligen ställs inför rätta. Oavsett deras fraser kommer de och rasen bakom dem inte att undkomma sitt öde.

De kan vara förvissade om att detta i vårt fall inte bara är en fras. Världsjudendomen må tillfälligt ha lyckats berusa sig på de militärt besegrade folkens blod, men den har inte lyckats förintä den nationalsocialistiska idén. Ja, Führern har fallit och rörelsens verk har bränts och förbjudits. Men nationalsocialismen är rotad djupt nere i själen, redo att återvända till livet. Även om Führern är fysiskt död så är hans ande så mycket mer levande. Det nationalsocialistiska Tysklands Führer är med oss idag, inte i kroppen, utan genom den nationalsocialistiska idén, som han ensam förkroppsligade.

Genom sitt stora verk, *Mein Kampf*, genom sina tal och skrifter, har Führern för all framtid gett oss den världsåskådning, politiska och strategiska grund som vi måste agera utifrån.

Politiska system installeras och störtas. Politiker kommer och går. Men 176hrern och hans arbete kommer för all framtid att förbli grunden för det tyska folkets och den ariska världens existens.

Den 30 april är det 47 år sedan Führern - försvarad av tyska och europeiska SS-trupper i det militärt hopplösa Berlin - dikterade sin sista vilja och, tillsammans med sin hustru, lämnade detta liv. I dag, 47 år senare, har vi hans politiska testamente, som visar hans visdom och vision.

Trettio år senare och enligt hans egna ord har den nationalsocialistiska rörelsen åter uppstått. Buren av en ung generation står denna rörelse redo att uppfylla Führerns vilja. I vår Führers namn och anda kommer vi att övervinna denna "federala republik", en marionettregim i hjärtat av Europa. Vi skall bygga ett heligt Fjärde rike av heder, ära, storhet och rättvisa och därmed uppfylla vår Führers vilja: den nationalsocialistiska rörelsens strålande återuppståndelse.

Vi lovar dig, Adolf Hitler, evig lojalitet till döden. Vi lovar dig, vår Führer, att inte vila eller slappna av förrän din sista vilja är uppfylld. Vi nationalsocialister kommer att följa dina sista instruktioner med fanatisk beslutsamhet och ställa dem som är skyldiga till din död och till miljoner ariers död inför rätta. Vi skulle hellre dö än att bryta denna ed.

Vi ser oss själva i denna stund i solidaritet med en gemenskap av legioner av nationalsocialister av alla nationaliteter. De har alla insett: antingen uppnår världsjudendomen världskontroll och alla ariska folk går under, eller så eliminerar de ariska folken sina judiska regimer. Men vi som har Adolf Hitler som vår Führer kommer inte att låta oss elimineras frivilligt utan kamp! Det tyska folket går hellre under än blir lakej åt ett internationellt skurkband! Ett folk som inte är berett att alltid försvara sin frihet, eller att vinna den tillbaka, har förlorat sin rätt att existera!

Führern lämnade aldrig något tvivel om att kampen mot världsjudendomen är en kamp för existensen, för livet. Ur ruinerna av våra städer har Adolf Hitlers rörelse förnyat kampen för tysk frihet, för europeisk enhet och för den ariska folkgemenskapen. Under de kommande åren kommer beslutet att fattas.

Men en sak kan både vän och fiende vara säkra på. Vi kommer inte att kapitulera. Det ordet existerar inte för oss. För oss är det seger eller död. Det finns inget annat alternativ. Om vi går under i denna kamp för nationernas frihet, då kommer våra fienders led att tunnas ut kraftigt.

Vi känner inte till någon kapitulation. Vi känner endast till uppfyllandet av plikten mot Führern, folket och fosterlandet. Führerns liv och död ger oss plikten att fanatiskt lyda och anstränga oss för den nationalsocialistiska idén.

*"Hitlers arbete och uppdrag är ett heligt arv till kommande generationer. De av oss som fortfarande lever har plikten att kämpa vidare."* - Generalfältmarskalk Schörner.

**Denna artikel av "Lieselotte" har översatts och anpassats från artikeln *Der 20. April* från mars-april 1978-numret (#25) av NS *Kampfruf***

  
**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN  
ARBEITSPARTY AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

**Der Kampf geht weiter !**

Seitlang Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Jahreshefte von Massenarbeit, Vorbereitung, Verfügung und Vorbereitung haben nicht ermöglicht, die Kameradschaften des nationalsozialistischen Kampfes Adolf Hitler zu unterbrechen.“

Alle Nationalsozialisten sind unerschütterlich. Volk und Rassenbewusstsein stehen Schicksal an Schicksal im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Der Kampf geht weiter, nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene! Die Gefahr der biologischen Vernichtung ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der wertvollste Gegenstand ist aber dabei, das Volkstum – gegen alle weißen Völker (?) – zu erhalten. Seine Mittel sind: Einmütigkeit, Überlebensfähigkeit und Kampfbereitschaft.

„Ob „Hitler“ oder „Hitler“, ob im Weltkrieg oder im Stromkrieg, ob im Propagandakrieg, bewahrt sich auf einem internationalen Niveau. Jede Nationalsozialisten hat seine Pflicht!“

Hans Hübner  
Günther Lank



**TROTZ  
VERBOT-  
NICHT  
TOT !**

  
**NS Nyhetsbulletin**  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)  
#1005 19.04.2022 (133)  
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Frontrapport  
Intervju med Molly**

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är oppenbarligen filosofiska och konstruktiva.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag forskar fortfarande upplåtarna fotografier, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligbetens Arme ([www.movingthecent.com/truth.htm](http://www.movingthecent.com/truth.htm)). Jag är uppe i 21 sidor nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut minifält av information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som om man är en arkolog som gräver upp det begravningsförhållanden. Ett förhållande som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från plattor över hela världen. Det känns ofta som att



 **the  
NEW ORDER**  
Number 179 (133)      Founded 1978      April 26, 2022 (133)

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware citizens and racial warriors fight with us for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are anti-White legislation, culture destruction, and race-mixing.

Whether "Hitler" or "Hitler", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hans Hübner  
Günther Lank



**TROTZ  
VERBOT-  
NICHT  
TOT !**

**NSDAP / AO är världens största leverantör av  
nationalsocialistiska propaganda!**

**Tryckta och online tidskrifter på många språk  
Hundratals böcker på över ett dussin språk  
Över 300 webbsidor på dussintals språk**

**SS Defender  
against Bolshevism**  
by Reichführer SS Heinrich Himmler



Translated from the SS Original

Julius Streicher der Führer Führer Book

**The Poisonous  
Mushroom**



Translated from the Third Reich Original  
*Der Giftpilz*

Reichlich Hoffmann

**Hitler  
in Italy**



English / German    Deutsch / English

**SS Viewpoint – Vol. 9  
Wife and Family**



Theodor Fritsch

**The Sins of  
High Finance**



**Luftwaffe War Art**  
Die Luftwaffe im Bild



English - German / Deutsch - English

**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)



NSDAP/AO

Fight Back!



[nsdapao.org](http://nsdapao.org)

Contact us to  
find out how  
**YOU** can help!